

Spoorzoeker

wie ik was geworden

was ik altijd met jou

met jou en je vingers gevouwen

onder het laken in de mijne

met jou en je knikjes in stilte

na de dingen die ik zei

met de schaduw van je laarzen

geworpen over mijn schoenen

met mijn schoenen door de sneeuw

en ergens nog je knikjes in stilte

Jos Eertink
Stadsdichter van Enschede 2019-2021

